

Beste deelnemers van de ouderengroep,

Ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Via deze weg ga ik jullie wekelijks opdrachtjes toesturen. Net als sporters is het voor kunstenaars belangrijk om in beweging te blijven. Let er op dat de opdrachten er zijn om te oefenen met het tekenen en plezier te blijven vinden in de kunst.

Als je mij een bericht terug wil sturen, een vraag wil stellen of je werk wilt bespreken kun je me op de volgende manier bereiken:

Via email op kootkar.michelle@gmail.com

Via WhatsApp op **06-47569452**

Of via post: **Mathenesserdijk 418 B/C, 3026 GV te Rotterdam**

Veel succes met de opdrachten en blijf gezond,

Michelle van Punt 5



Verzamel al het oude papier wat je hebt.

Bijvoorbeeld kranten of verpakkingen. Vervolgens ga je alle woorden en zinnen uitknippen die je interessant vind. Als je genoeg materiaal hebt ga je met de onderdelen puzzelen. Je maakt een gedicht. Puzzel net zo lang totdat je tevreden bent, misschien krijg je zelfs meerdere versies!

Je hebt voor deze opdracht een papiertje nodig (om de woorden op te plakken) , oud papier, schaar, lijm of plakband.

Kies een woord, zin of gevoel

uit jouw gedicht. Neem dezelfde stapel oud papier en ga op zoek naar juiste afbeeldingen. Door alles uit te knippen en daarna bij elkaar te plakken maak je een collage. Op de volgende pagina vind je voorbeelden

Je hebt voor de deze opdracht een papiertje nodig (om de woorden op te plakken) , oud papier, schaar, lijm of plakband.



Collage van Caroline Alkire



Hannah Höch, Für ein Fest gemacht (made for a party), 1936



Matisse, white Alga on Orange and Red Background (Algue Blanche sur Fond Orange et Rouge), 1947



David Hockney My Mother, 1970-1986