

heb jij wel eens goed gekeken naar een koffie-vlek?



(of een
tomaten
saus
vlek?)

**Vlekken zijn leuk, je kunt er
altijd iets in herkennen,
een gek gezicht of een leuk dier.
Kijk maar eens goed!**



Ik maakte vandaag **expres** een grote koffievlék op een velletje wit papier.

En weet je wat ik zag?

Een vrolijk fantasie-dier en twee zeepbellen in de lucht!!

Ik pakte een potlood en tekende de lijntjes van het gekke beest op de koffievlék!

kijk, zo ging dat, klik op de link:

<https://www.youtube.com/watch?v=lckb92WWQ1E&feature=youtu.be>

Wil jij óók iets maken van een vieze vlék?

- vraag aan je ouders of iemand anders die je kan helpen of ze expres een vlék koffie willen morsen op een velletje papier.
- Laat de vlék goed drogen
- kijk of je iets herkent in de vlék
- maak er een mooie tekening van
- als je niks herkent in de vlék, dan kun je er óók iets moois van maken hoor, gebruik je fantasie!



Maak een foto van elke tekening

Stuur de foto met je naam, je groep en je school erbij

naar **inezsmi1@gmail.com**

ik hoop dat jullie mij héél veel foto's van mooie tekeningen zullen sturen, ik ben benieuwd!!

Succes lieve kinderen, ik ben heel benieuwd !!

liefs van juf Inez

